

## Vraag het aan Morya



### Doen, gewoon proberen

“Altijd zal er een streven zijn om tot verduidelijking te komen van je eigen leven, dat moet je weten, dat is heel belangrijk. Je moet dus durven vooruitgaan.

Het is niet dat je moet denken van: ‘het zou zo of zo of zo kunnen zijn’, maar gewoon durven vooruitgaan is heel belangrijk. Dus als je vindt op welke manier je verandering kan brengen in je leven, moet je dit durven doen, gewoon proberen.

Als je verder gaat dan waar je nu bent, dan krijg je steun, dit moet je weten.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”  
(uit hoofdstuk 5: ‘Aandacht voor de medemens vanuit liefde’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 205

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---